

Coptic Orthodox Patriarchate
His Holiness Pope Tawadros II
Pope of Alexandria and
Patriarch of the See of St. Mark
The Papal Center



بطيركية الأقباط الأرثوذكس
قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني
بابا الأسكندرية
وبطيرك الكرازة المرقسية
المقر البابوي

222 Ramses St., Abbaseya, Cairo, Egypt

Πατριάρχης

222 شارع رمسيس ، العباسية ، القاهرة ، مصر

Tel: 024822580

Fax: 0235365880

email: office@popetawadros.org

0235365880

تليفون: 024822580 فاكس:

Dutch - 2020

De pauselijke boodschap van het Glorieuze Kerstfeest.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Een God, Amen.

Ik feliciteer jullie, mijn geliefden, met het nieuwe jaar 2020 AD en met het Glorieuze Kerstfeest waarin wij de geboorte verwelkomen van onze Heer Jezus Christus, die het vlees heeft aangenomen voor de verlossing van de mensheid. Ik feliciteer alle geliefden in alle bisdommen en in alle Koptisch Orthodoxe kerken in de hele wereld. Ik feliciteer alle metropoliëten en bisschoppen, alle priesters, diakens, leken en de hele Koptisch gemeenschap. Ik feliciteer ook de jongeren, kinderen en iedereen jong en oud. Ik wens jullie allen een gelukkig nieuw jaar.

Wij vieren het Glorieuze Kerstfeest ieder jaar volgens de Gregoriaanse kalender en wij herinneren ons vele gebeurtenissen. Een van de gebeurtenissen van kerst is het bezoek van de Wijzen uit het Oosten, die hun drie geschenken aanboden. Deze drie geschenken vertegenwoordigen het leven van de mens. De dagen van zijn leven zijn dagen van goud, mirre en wierook. Maar bij de geboorte van onze Heer Jezus Christus biedt God ons drie geschenken aan. God biedt ons vele geschenken aan die wij zien in de gebeurtenissen rondom het Kerstfeest. Deze geschenken worden de mensheid aangeboden door God, zodat de mens zijn menselijkheid weer terugkrijgt. En deze menselijkheid in de mensen is ontzettend kostbaar. Bij ieder Kerstfeest denken wij aan drie onderwerpen die ik zal bespreken.

Ten eerste, de menselijkheid wordt verwezenlijkt wanneer de mensen leven met liefde. Wanneer een persoon leeft met deze liefde, het toepast en aanbiedt dan is dat een manier om zijn menselijkheid te vervullen. Ik zou jullie willen herinneren aan een gebeurtenis, waar wij allemaal van houden, namelijk de herders die 's nachts bij hun kudde de wacht hielden op het veld. Zij leefden op een simpele en nederige manier, maar zij leefden met die liefde. Zij hielden van hun kudde en van de mensen. God vertrouwde hun toe om als eerste de goede boodschap van Kerst te ontvangen. De engel verscheen aan hen en gaf ze gelukwensen toen hij zei: "Ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal." (Lucas 2:10) Deze herders leefden met liefde en boden het aan anderen aan. Toen zij de boodschap van de engel kregen, gingen zij snel naar de stal in Bethlehem en waren ontzettend blij toen zij het geboren Kindje in de kribbe zagen. Zij uitten hun grote liefde door hun bezoek. Voor ons is dit een les in het geven van liefde. De mens zou altijd met zulke liefde moeten leven.

Het tweede geschenk zien wij in het bezoek van de Wijzen. De Wijzen waren vreemdelingen, die speciaal uit het verre oosten kwamen. Zij waren experts op het gebied van de sterrenkunde en toen zij een bijzondere ster zagen, begrepen zij dat dit het teken was van de geboorte van de Heer der waarheid. Deze Wijzen waren weldoeners, ze waren serieus en zeer volhardend.

Zij kwamen erachter waar de geboorteplaats van Christus was, door de ster te volgen en boden goede gaven aan. Zij kwamen uit het verre oosten, ontmoetten de koning, kwamen aan bij de kribbe en boden hun geschenken aan. Zij wilden een goede daad verrichten en genieten van het goede. Zij hebben een goede daad verricht toen zij gekomen zijn om het Kind te bezoeken en hun drie gaven aanboden: goud, wierook en mirre. Deze specifieke gebeurtenis is een voorbeeld van het doen van goede daden door de mens. Wij denken terug aan het volk van Bethlehem en de eigenaren van de stal, die deze arme vrouw hebben ontvangen, onze moeder, de heilige Maagd Maria, samen met St. Jozef de timmerman. Zij was zwanger en stond op het punt om te bevallen, maar er was geen plaats in de grote stad Jeruzalem en geen andere plek in dat kleine dorp, behalve in de stal. Al deze mensen hebben een goede daad verricht. Het tweede geschenk is dan ook om te leren om altijd het goede te doen. Het tweede geschenk dat wij kunnen aanbieden, is het goede te doen. Wij roepen onze God ook aan met de woorden "Laat ons dankzeggen aan de God van weldaad."

Het derde geschenk is om te genieten van pracht. De geboorte van de Heer Jezus is een pracht gezicht. Het mooiste was het engelenkoor! Zij verschenen aan de hemel en zongen met vreugde: "Ere zij God in den hoge, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen." (Lucas 2:14) Het was een loflied dat uiting gaf van blijdschap en een uiting van pracht. Pracht is een krachtige eigenschap, die de mens ervaart wanneer hij met God leeft. God heeft ons door zijn geboorte geleerd wat pracht is. Hij leerde ons om pracht te ervaren en alles als prachtig te beschouwen. De natuur is prachtig en wat de aarde ons aanbiedt aan vruchten om te eten is prachtig. Wat wij zien aan de hemel, dag en nacht, is prachtig. Wij leven in verschillende seizoenen, van de winter tot de lente en van de zomer tot de herfst, waarin alle dagen prachtig zijn. De levensdagen van de mens in het algemeen zijn prachtig en een gave van God.

Dit zijn dus de drie geschenken: leef met liefde, geniet van het goede en ervaar de pracht. Deze drie geschenken zien wij in het Kerstverhaal. Kerst is een nieuw begin. Kerst is nieuwe blijdschap. Kerst is een nieuwe boodschap voor iedereen, om een nieuw jaar te beginnen en God daarin te verheerlijken.

Ik feliciteer jullie allen op deze dagen van blijdschap. Ik feliciteer jullie op het Glorieuze Kerstfeest. Ik bied alle liefde en groeten aan alle geliefden aan, overal in de wereld. Ik stuur jullie deze boodschap vanuit Egypte en vanuit de Koptisch Orthodoxe Kerk: de Moederkerk die haar liefde overbrengt van alle vaders in de heilige Synode en alle vaders in alle kerken hier in Egypte. Ik zend ook groeten vanuit onze eeuwenoude geschiedenis, die wij beleven en die zich verspreidt naar alle kerken overal in de wereld. Moge God met jullie allen zijn. Een gelukkig nieuw jaar en een zalig Kerstfeest.

Ramadas II